

FANTASTISKT VI GJORDE DET !!!

Sällskapet Oxhornet har äntligen lyckats genomföra en **Bussresa / Kryssning** till Tallin som jag uppfattat till allas förnöjelse. Förra gången resan var uppe till diskussion skrev vi årtalet 1996.

Ni som var tvungna att stanna hemma gick tyvärr miste om en höjdarupplevelse !
(men Ni slipper ju samtidigt att bli omskrivna i detta dokument)

Reserapport från Sällskapet Oxhornets Jubileumsresa till Tallin den 11 - 13/5 2001.

Avsikten var att mera handgripligen fira Sällskapets 15 årsjubileum från den 14 april i år, om än något försenat.
Researrangör: Forellenresor i Skvd.

Deltagare med respektive i anmäld ordning:	Oxhornet	Mikael / Yvonne	Rönnlund
		Harry / Anita	Kjellman
		Bertil / Marie	Ström
		Hartmut / Birgit	Schulz
		Douglas / Annika	Gustafsson
		Bengt / Zuzanna	Gustafsson
		Timo / Marika	Alvila
		Lars / Annika	Alklind
		Morgan	Robertsson
		Lisbeth	Kopperud
		Gäster	Lars Åke / Anna
		Jan Olof / Gun	Karlsson
	Summa	22 personer	
	Lokal guide:	Simo Bergman från Fma. Dagö Plast i Estland	

Distribution: Till deltagarna samt alla medlemmar i Sällskapet Oxhornet + våran enastående inhemska guide.

Först vill jag börja med en liten bortförklaring: Det kommer att bli svårt att skriva en heltäckande reserapport i det saliga tillståndet som undertecknad befunnit sig i under de senaste dagarna, men jag skall i alla fall göra ett försök att skildra de viktigaste händelserna under vår resa enl. följande, och jag vill än en gång poängtera att detta inte kommer att bli lätt även p.g.a. att det är hart när omöjligt att skildra det illustra sällskap jag befunnit mig i under denna tid.

Jag vill också framföra mina ursäkter om någon oskyldig blir omnämnd likaså som om någon skyldig blir bortglömd.

Om någon mot förmodan skulle få för sig att jag far fram med osanningar är det bara att beskåda de bildbevis som bifogas. Dessa är tagna med en hederlig analog kamera och är inget sånt där digitalt skit som går att manipulera.



- Bussen avgick från Mariestads Busstation fredagen den 11/5 kl. 10.15. Vi var ett antal pigga och förväntansfulla resenärer från Sällskapet Oxhornet enl. ovanstående förteckning med tillhörande fanklubb bestående av **Vadsbo Hönsgille** eller som sekreteraren sedan kom på att kalla dom Vadsbo Sömgille (ja... jag menar sova)



- Klubbmästaren som enhälligt blivit utsedd att hålla i arrangemanget kom släpande på en vagn med en plastdunk innehållande 25 liter egenhändigt tillblandad **rödsprit** som han sedan lyckades förgifta hela bussen med. Blandat av en MAN för att drickas av MÄN ? Alla 52 passagerare från när o fjärran drabbades av synrubbingar. Jag tror dock att chauffören undslapp eftersom han lyckades köra oss till Stockholm oskadda.



Restiden kändes i alla fall väldigt kort, suddig och trevlig.

Dagen till ära hade Douglas G. ordnat fram svarta T-shirtar och klistermärken till resenärernas förtjusning. T-shirtarna var försedda med en tryckt jubileumslogo på bröstet = snyggt vill jag lova, sedan visste även alla till vilket sällskap man hörde.

- Vi bordade färjan Regina Baltica i Värtahamnen varefter samling beordrades.



För

Akter

- Vår ordförande, Hartmut Schulz, öppnade **"mötet"** och framförde sin förundran över hur tama gubbarna verkade vara till skillnad mot attityderna som brukar uppvisas under ordinarie möten. Han passade även på att gratulera klubben till 15 årsjubileet samt ledde allsången för Zuzanna Gustafsson som denna dag fyllde 25+
Alla rördes till tårar !

- Rödspriten medförde dock att klubbmästaren förväxlade för med akter på färjan, likaså hade han även förväxlat à la carte restaurang med buffé restaurangen så vi nödsakades att i oändliga köer frotera oss med en miljon andra hungriga individer innan vi fick vår mat.

- När vi ätit och druckit oss fulla o nöjda bar det av till nattklubben för att **jogga** = grogga på Estniska, som sagt där blev det **mera dricka**. Själv hade jag spetsat på en svängom på dansgolvet men av detta blev dock intet beroende på att orkestern som förmodligen bestod av ett antal avdankade musiker från Italien, spelade så bedrövlig att danslusten omgående försvann. Det lät som om Eros Ramazzotti hade lierat sig med en kastratsångare. **Varför spelas det ingen hederlig blues nuförtiden med sån där riktig gammaldags tunggung ?**
- Efter att ha tillnykrat av musiken styrde vi sedan färden till våra hytter vilka var de minsta jag upplevt under hela mitt nautiska liv. Här gällde ingen svensk byggnorm inte, man måste nog ha haft Fantomens pygmeér som förebild när hytterna konstruerades. **Lyhört var det också !!!** Besen som är en pryd och sedesam man blev tvungen att bänka i vägga när hans hyttgrannar gick upp i spinn under sennatten! Sedan var det någon som var ofin nog att beskylla honom för det inträffade genom att påstå att han ägnat sig åt **öronknull**.
- Följande morgon när frukosten var avklarad var det dags att försöka ta sig igenom den Estniska passkontrollen. Reisleitern som hade smitit av båten i förväg lurade in oss andra i världens längsta kö, till sist var vi tvungna att förflytta oss i sidled för att överhuvudtaget röra på oss.



- Det tog väl styvt en timme innan alla kommit igenom. Utanför ankomsthallen stod våran guide och välkomnade oss. Han hade fixat 2 minibussar som sedan tog oss ut på sightseeing runt staden och dess omgivning. **Fantastisk utflykt**, vi besökte marknaden Kadaka Turg där en del av damerna skaffade sig nya frisyren, tyvärr fungerade det inte om man inget hår hade dessförinnan. Därefter bar det av till Heliga Birgittas Klosterruin, färden gick sedan vidare runt staden och dess förorter. Tallin har 435000 innevånare och hela Estlands befolkning uppgår till ca. 1 miljon människor varav ca. 10% utgörs av ryssar. Alla pratar dock idag Estniska som är snarlikt finskan. Sekreteraren gjorde sig till att beställa öl på finska och fick svar på engelska ... otack är världens lön !



- Efter rundturen var det så dags för en stadsvandring i "gamla stan" men först skulle vi ha mat o dryck ! Simo tog oss till en mysig krog som hette Restoran Lübeck. Där kunde man beställa mat genom att gå runt och **peka** på de rätter som verkade intressanta, till detta dracks det inhemska ölet **Saku**. På Bruket i Mariestad brukar vi säga att man "**gör saker o ting på pek**" för att slippa krångla till det med ritningar, kanske var idén samma här.



- Simo tackades på allas vägnar genom Mikael Rönnlunds försorg och fick bl.a. klubbens standar samt en T-shirt för att vi skall känna igen varandra i framtiden. Sedan var det dags för den stora stadsvandringen. Man kan inte direkt påstå att det var någon värme att tala om men solen sken dock på oss alla. Simo hade även vänligheten att följa oss tillbaka till färjeterminalen så att vi gubbar inte skulle irra iväg på något otillåtet som sekreteraren kunde notera fanns lite här o där.



- Efter ombordstigningen vid 17 tiden passade en del av oss att plundra Taxfree shopen där priserna verkligen var låga. En liter whisky kostade ca. 150 kr och en limpa Marlboro 109 kr. Andra återigen föredrog att besöka båtens kölsvin för ett bastubad med öl. En del andra föredrog att vinka farväl till Tallin då färjan avgick vid 18 tiden. Många av oss vill säkert gärna se denna spännande stad en gång till.

- Framåt 21 tiden var det beställt och planerat för en gemensam buffe i matsalen, men därav blev dock intet p.g.a. att somliga istället hade behövt uppsöka ett bantningsinstitut. För dessa blev det en enkel räksallad eller något likvärdigt samt någon eller några öl.
- Nästa planerade aktivitet gick även den om intet. **Dansgolvet med ”Eros Ramazzotti” skulle intagas igen**, men nu lät plötsligt några äldre damer i sällskapet meddela att man skulle dra sig tillbaka ... **för att sova !!!** Här står vi nu ett antal herrar lämnade vind för våg och utan vägledning i den grymma verkligheten. Vi försökte erinra oss hur man gjorde förr i världen, på den tiden då det begav sig, bara för att senare konstatera att man inte längre är någon Charles Chaplin och att en ny bekantskap i dagens läge kostar en alltför stor arbetsinsats ! Det var nu som sekreteraren tänkte att **Vadsbo Hönsgille** nog mera överensstämmer med **Vadsbo Sovgille**. Damer tenderar att bli både kinkigare och sömnigare än herrar i samma ålderskategori.
- Som ni förstår drabbades även vi övergivna herrar så småningom av sömnsjukan och drog oss diskret tillbaka till hytterna, den här natten behövde visst Besen inte bänka i vägga någon enda gång. Denna kväll vann dock Estland schlagerfestivalen vilket borde ha föranlett en del firande.
- På morgonen var det sedan dags för mera ätande samt en något förvirrad landstigning p.g.a. att båten skulle vändas ? Det var oändliga köer fram till passkontrollen trots att vi svenskar fick en egen gräddfil att gå i. Från tullverket syntes ingen så att man kunde gott haft med sig några liter extra i kassarna, men det är ju knäna som numera ger sig enligt en känd persons utsago.



- Bussen var framkörd och klar för avgång när alla så småningom tagit sig i land, Krontorpsborna anlände som vanligt sist av alla. Hemresan blev betydligt mera dämpad än uppresan, de flesta sov för att hämta nya krafter till nästa resa förutom då sekreteraren som passade på att skriva denna berättelse.

*Tack sekreteraren för att du möjliggjorde denna resa.
 Tack klubbmästaren för att du administrerade resan.
 Tack kassören för att du betalade.
 Tack ordförande för ditt vackra tal.
 Tack våra gäster för att ni vågade delta.
 Tack ni övriga för att ni förgyllde tillvaron.
Inte minst tack Simo Bergman för en utmärkt guidning.*

Nu har även jag tagit till mig det gamla Estniska talesättet att man inte behöver ta med sig ved när man skall ut i skogen... nästa gång blir det bara pigga herrar !

Beverly Hills den 14 maj 2001

Berättat av sekreteraren i Sällskapet Oxhornet
 / Harry Kjellman

Bilaga: Ytterligare bildcollage, kan öppnas av er som är intresserade och har någorlunda utrymme i era burkar !



Blues Brother



Zeb Mc C.



Törnrosa

